



Bivakboekje 2019

Langdorp

De drie musketuurs

1. Inleidend woordje

Beste lezer,

Het hoogtepunt van heel het Chirojaar staat weer voor de deur; het 10-daagse waar iedereen een heel jaar op wacht, naar uitkijkt en meer dan eens van droomt: het befaamde bivak!!! Aan de mensen die nog niet helemaal weten hoe het bivak in elkaar zit, zou ik zeggen: geen nood, na het lezen van dit boekje zal je er wel al een beter zicht over hebben. Hierin vind je bijvoorbeeld informatie over het thema dat dit jaar centraal zal staan, wat we zoal doen in die 10 dagen, wat je nodig hebt om die 10 dagen te overleven, waar het bivak zal doorgaan, enkele weetjes over onze chiro, en zo verder. Indien je na het lezen van dit boekje nog steeds vragen hebt, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met één van de (hoofd)leiders via telefoon of mail (informatie staat in dit boekje)! Je kan ons ook nog steeds contacteren via de website <https://sintjan.chirodworp.be/> ;

Eigenlijk is het bivak gewoonweg 10 dagen gevuld met superleuke spelletjes en speciale activiteiten, met als afsluiter een groot kampvuur waar we allemaal samen nog eens kunnen terugdenken aan alle leuke dingen die we hebben beleefd. Het zijn 10 onvergetelijke dagen waar iedereen later nog aan zal terugdenken!

We weten niet hoe klaar jullie er voor zijn, maar 1 ding staat vast: de leiding kan weer niet meer wachten om er dit jaar weer een stevige lap op te geven en er voor de volle 100% voor te gaan! Zo zijn veel leiders al bezig met het organiseren van allerlei activiteiten en is hoofdleder Wito al begonnen met het maken van zijn zak. Gelukkig heeft hij zijn familie nog die hem soms een beetje onder controle houdt, of Wito zat al in Langdorp te wachten op de rest van Chiro Dworp!

Het thema waarrond heel het bivak dit jaar zal draaien zijn de drie musketuurs, uiteraard verwijzend naar de drie musketiers. Wie hier niet al te veel van weet, maak je vooral geen zorgen, de toneeltjes zijn hierop slechts gebaseerd en zullen dus een heel ander, spannender en dramatischer verhaal hebben!!

Als laatste raden we jullie zeker aan het promofilmje te bekijken wanneer het wordt gepubliceerd. Hierover worden jullie op de hoogte gehouden.

Nog veel leesplezier,

Wittings, Tuurke,, Milles, Cidjingling, Houtaké, Coach, Pens, Thesi, Pater Tiberius Tibalt, Saméh, Janus en Jari

2. Inleiding van het verhaal en de toneeltjes

Tourneppe 1627,

Koning Janus XIV is al twintig jaar lang de leider van het machtigste koninkrijk van Europa, Tourneppe. Onder zijn bewind zijn de schatkisten gevuld met goud en heeft de bevolking al jaren geen honger meer gehad.

Toch is niet iedereen even tevreden met de gang van zaken. Graaf Thesi Rochefort is de op één na rijkste en machtigste man van het rijk, maar voor hem is dit niet genoeg. Hij wilt al heel zijn leven niets liever dan zelf op de troon zitten zodat hij belastingen kan heffen en nog rijker wordt. Dit wordt hem echter belet door de Drie Musketeurs. Tuuros, Seppis en Witos zijn de beste zwaardvechters van heel het rijk en staan in voor de bescherming van Koning Janus XIV. Wanneer zij samen vechten, zijn zij onoverwinnelijk. Zolang de Drie Musketeurs in Tourneppe aanwezig zijn, kan Graaf Thesi Rochefort geen actie ondernemen.

Op een dag krijgt de Graaf echter hulp uit een onverwachte hoek. Kardinaal Pens, de leider van de kerk in Tourneppe, is woedend om Janus XIV. Die laatste wilt hem namelijk geen goud geven om een nieuwe kathedraal te bouwen. De Kardinaal zoekt contact op met Graaf Thesi Rochefort en samen bedenken ze een plan om Koning Janus XIV van de troon te stoten. Op 21 juli, de nationale feestdag van Tourneppe, zullen ze met een list de Musketeurs weglokken en daarna een staatsgreep plegen wanneer Koning Janus XIV zijn toespraak aan het volk geeft.

Zal het plan lukken of kunnen de Musketeurs hier een stokje voor steken? Kom het allemaal te weten op ons bivak dit jaar!

3. Hoe ziet een dag als een musketier eruit?

Musketiers leiden een zeer strikt leven en moeten altijd de regels volgen. Zo moet elke musketier opstaan om 7u45 en moet iedereen om 8u15 zeker klaarstaan aan formatie. Hier zijn we zowel voor de grote musketiers als de jongere muskietertjes die nog getraind worden heel streng op, dus verwachten we wel dat iedereen klaarstaat om 8u15 stipt. Een musketier kan uiteraard geen hele dag werken in zijn beste kleren, daarom moet iedereen ook in de juiste uitrusting klaarstaan op formatie. Op dit vlak zijn we voor de jongere muskietertjes iets minder streng;

Voor Speelclub volstaan zijn gewone speelkleren. Voor alle andere groepen verwachten we wel dat jullie 's morgens klaarstaan in een volledig uniform en 2 paar kousen aanhebben. Een volledig uniform is dus een Chiroshort, Chiro pull- of T-shirt en degelijke schoenen. Teenslippers, pantoffels, crocks en sandalen zijn op dit moment dus niet toegelaten. Indien je niet in orde bent zal de leider jullie moeten straffen met enkele pompjes en zal je het ontbrekende kledingstuk moeten gaan halen en aandoen. Uiteraard moet een musketier iets te eten krijgen! Daarom eten we samen om 8u30 een lekker ontbijt die meerdere kookouders voor ons elke dag op tafel zetten. Eens iedereen gegeten heeft kunnen we overgaan tot een wervelende dag! Rond 12u30 verzamelen we weer voor het middageten. Aangezien iedereen gespeeld heeft en zijn handen misschien wat vuil heeft gemaakt, controleren we snel even de handen. Nadien kunnen we beginnen aan het middagmaal. Hiervoor is uniform niet nodig.

Na het middagmaal wordt een uurtje platte rust voorzien, waarin de leiders het spelgerief voor de namiddag kunnen klaarzetten en de kinderen een uurtje kunnen bekomen van een oh zo vermoeiende voormiddag. Nadien volgt het 2^e luik van de dag, tot we rond 18u15 een laatste formatie houden, waarin we onder meer onze vlag slaapwel zeggen. Hieronder kan je al kort oefenen zodat je het zeker kan meezingen op kamp;

Daal nu bij het zinken
van deze dag.

Daal in ons gemoed,
gij trouwe Vlag.

Gij zijt zegen, troost en lach.

Daal in d'avondzonne, O Vlag!

Heer, wij bergen in ons hart u Vlag.

Zegen haar en onze jonge wacht.

Goedenavond, Vlag en dag!

Christus koning, goede nacht.

Goedenavond, Vlag en dag!

Christus koning, goede nacht.

Hierna gaan we eten, wat gevolgd wordt door een megaspannend toneeltje rond het thema! Na de toneeltjes is er nog een kort momentje waarna de kinderen zich stilaan mogen klaarmaken om naar dromenland te gaan. Hieronder is een schema met de belangrijkste uren per groep

GROEP	OPSTAAN	OCHTEND	MIDDAG	AVOND	SLAPEN
SPEELCLUB	7U45	8U30	12U30	18U30	20U30
SLOEBERS	7U45	8U30	12U30	18U30	21U
RAKKERS	7U45	8U30	12U30	18U30	21U30
TOPPERS	7U45	8U30	12U30	18U30	22U
ASPIS	7U45	8U30	12U30	18U30	23U

Zeer belangrijk!

Wij dragen orde zeer hoog in het vaandel, daarom zal de boeman elke dag de kamers en tenten snel eens controleren of de kamers wel een beetje in orde zijn. Daarmee bedoelen we dat de slaapzak in 3 moet geplooid zijn met daarop het uniform mooi opgeplooid. Ook willen we geen vuile (of propere) kleren zien rondslingeren. (Daarom raden we een linnen zak zeker aan).

Weet dat de boeman meerdere keren kan langsgaan en alle buit die hij maakt zal tentoon stellen tijdens de formatie. Indien we iemand meerdere keren moeten wijzen op deze orde die we vragen, kan het zijn dat we hem hiervoor een kleine sanctie geven.

4.Op welke dagen zal de planning er anders uitzien?

In deze 10 dagen zijn er altijd enkele speciale activiteiten waar de planning er soms een klein beetje anders zal uitzien dan normaal. Deze sommen we hier snel even op met een klein woordje uitleg.

Nachtspel vanaf Rakkers

Jullie lezen het goed: een groot nachtspel! Tijdens dit spel worden alle groepen verdeeld, zodat bij elke jongere minstens tweouderen staan. Het nachtspel vindt steeds plaats in de onmiddellijke omgeving van de kampplaats, en gebeurt uiteraard altijd in veilige omstandigheden.

Het nachtspel is opgebouwd rond ons thema. Meer mogen we jullie niet verklappen. Het zal alleszins heel plezant, spannend, avontuurlijk en uiteraard zeer veilig verlopen.

Het ouderennachtspel(leiding en aspiranten)

Hier gaat het er al wat extremer aan toe in die zin dat ze het spel al wat tactischer gaan moeten spelen, sneller zullen moeten zijn en het spel op zich al wat moeilijker kan zijn.

Familiedag

Familiedag is een dag waar het er totaal anders aan toe gaat dan normaal. Al jaar en dag heeft deze familiedag al hetzelfde verloop gehad. Maar aangezien we ons nu in buitenaardse oorden bevinden zullen er dit jaar grote veranderingen plaatsvinden! Benieuwd? Schrijf je dan maar gauw in!

Aspidag

De oudste groep in de chiro zijn de Aspiranten (eigenlijk aspirant-leiders). Zij zijn de toekomst van de chiro. Aangezien een paar leden uit de oudere generatie dit jaar plaats maken voor een jongere garde, willen we die jonge knapen zeker niet onvoorbereid het oorlogsveld (want dat is het leiding geven soms) in sturen. Die voorbereiding doen we op verscheidene manieren. Zo krijgen ze tijdens het jaar al eens de kans om hen te bewijzen (door leiding te geven op aspi-dag). Daarna volgde natuurlijk ook de nodige feedback, zodat het op bivak alleen nog maar beter kan! Ook de ongeruste

ouders hoeven zich geen zorgen te maken: de leiders zullen steeds een oogje in het zeil houden, en niets dulden wat niet verantwoord is. Ook na deze aspi-dag volgt nog een uitgebreide evaluatie, zodat ze met een rugzak vol ervaringen aan de grootste taak in hun chiro-bestaan kunnen beginnen: "Het leider zijn."

Wisseldag

Op wisseldag krijgt elke groep andere leiders voor de gehele dag. Zo kan je misschien jouw toekomstige leider beter leren kennen of eens proeven van de originele spelletjes van andere leiders. Ook voor de leiding is dit handig om eens een andere groep te geven zodat ze weten hoe anders deze groep is van hun oorspronkelijke groep.

Zangstonden

Overall waar de jongens van Dworp naartoe gaan hebben ze het geweten: hun komst gaat altijd gepaard met het produceren van de nodige decibels. Het is nu eenmaal dé uitgewezen manier om te laten zien hoe een hechte groep wij zijn. Daarom organiseren de aspi's ook jaarlijks de zangstonden: een moment waar ze (na een inleidend toneeltje) de toon aangeven en een paar liedjes aanleren aan de kleinsten. Deze liedjes worden uiteraard ook meegezongen door de grootsten, die deze liedjes al kennen. Zelf de kookouders laten zich er soms toe verleiden om een (valse) noot mee te brullen! Chiro Dworp zal tonen dat ze de luidste stem hebben van de hele melkweg!

Tweedaagse

De twee oudste groepen (kerels en aspiranten) gaan ieder jaar op een tweedaagse terwijl de jongere groepen hun dagtocht houden. Deze groepen hebben natuurlijk dit hele jaar gespaard en hebben verschillende evenementen georganiseerd om geld in te zamelen. Hierbij gaan ze voor 2 dagen naar een andere plaats waar ze leuke activiteiten zullen doen zoals bijvoorbeeld paintballen. De locatie waar ze naartoe gaan en wat ze gaan doen blijft uiteraard een verrassing voor de leden tot het moment dat ze daar aankomen. Het tweedaagse is echt een klein reisje die ze niet al te snel zullen vergeten!

Dagtocht

Tijdens de tweedaagse vertrekt ook de rest van de Chiro op een heuse dagtocht. Sommigen kijken hier een beetje tegenop, omdat het een ware uitputtingsslag is, maar als we uiteindelijk de locatie van de activiteit bereiken, dan verdwijnt het onweer van de kleinsten meteen van het gezicht, en hebben we voor de rest van de namiddag de tijd van ons leven! Kortom, we kunnen jullie nu al beloven dat er jullie ook dit jaar weer een super leuke activiteit te wachten staat!

Kampvuur

Het laatste, maar voor de meesten het leukste moment van heel het bivak waar ook de ontknoping van de toneeltjes plaatsvindt: het kampvuur. Op de laatste avond van het bivak maken we altijd een enorm kampvuur waar we allemaal rond kunnen zitten. Dit is ook het moment waar we allemaal samen nog eens kunnen terugdenken aan alle leuke moment van het bivak. Ook nemen we dan afscheid van de eventuele leiders die zouden stoppen en verwelkomen we de nieuwe leiders van volgend jaar. Zij gaan dan ook aan het kampvuur hun chiro-eesd afleggen zodat iedereen dit kan zien!

5. De harde regels voor een echte musketier

Natuurlijk zijn wij ervan overtuigd dat onze musketiers hun uiterste best gaan doen om zich aan deze regels te houden!

Regel 1: Voor het eten wast iedereen zijn handen. Dit zal uiteraard gecontroleerd worden door onze hygiënespecialisten.

Regel 2: Om deel te kunnen nemen aan dit avontuur moet iedereen bij de inspectie van de formatie volledig in orde zijn met zijn uniform; als bovenstuk een T-shirt, hemd of pull van de chiro, 2 paar kousen en een chiroshort (dit geldt niet voor de jongste piraten).

Regel 3: Onze kampplaats moet er altijd wat netjes uitzien, daarom heeft elke groep doorheen het kamp enkele kleine dagelijkse taakjes. Wie van dienst is, helpt uiteraard mee. Aangezien de kampplaats er altijd netjes moet uitzien, laten we de tenten en slaapkamers altijd netjes achter; hou je spullen in je valies en leg je uniform en slaapzak opgeplooid op je bed.

Regel 4: Het keukenmateriaal, spelmateriaal, de muziekinstallatie en de medicijnenkist worden enkel door de leiding en de kookouders gebruikt.

Regel 5: We zijn beleefd tegen iedereen.

Regel 6: Iedere musketier heeft zijn eigen kamer van zijn eigen groep. Het is verboden kamers van andere groepen te betreden.

Regel 7: We hebben respect voor het gezag van leiders en kookouders.

Regel 8: De aspiranten houden zich aan de regels omtrent het roken. Hierover zal overleg gepleegd worden tussen de afdelingsleider en hoofdleader. Jullie komen hierover meer te weten op het bivak.

6. Fietstocht

De helse fietstocht!! Ook dit jaar gaan jullie een zware, maar toffe fietstocht moeten afleggen in het heenrijden naar de bivakplaats. Om in deze tocht te slagen, raden we jullie toch aan enkele kleine zaken mee te nemen:

- Iedereen beschikt over een degelijk stalen ros, manueel aangedreven en met de volgende verplichte onderdelen: licht, reflectoren en goede remmen.
- Iedereen moet verplicht een **fluorescerend fietshesje** dragen bij aanvang van de tocht. Dit op vraag van de politie om alles veilig te laten verlopen.
- Voorzie best kleine vitamines voor onderweg: snickers, druivensuikers, een kilo gekapt, een kip,... voor een extra dosis gezonde energie.
- Water en frisdranken zijn natuurlijk ook geen overbodige luxe.
- Voorzie wat extra zakgeld. Opgelet, bespreek dit met de leiders: Jullie hebben ook een aparte kas, het is dus goed mogelijk dat jullie kas allerlei zaken betaalt.

Alle fietsen worden gecontroleerd op **vrijdag 19 juli** tussen 18h en 20h. Wie dit niet doet zonder geldige reden, kan NIET mee op bivak. Veiligheid primeert. Wanneer dit om een of andere reden niet kan gebeuren, gelieve uw leider hiervan op de hoogte te brengen.

7. Welke zaken zijn verboden?

Om de samenleving tussen de leden niet in het gedrang te brengen en zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dienen er uiteraard een aantal zaken ontzegd te worden.

- Snoep: Wordt aangeslagen en verdeeld onder alle leden.
- Musketers haten computerspelletjes omdat ze saai en asociaal zijn, daarom zijn ze strikt verboden. Ze worden aangeslagen en pas op het einde van het kamp teruggegeven.
- GSM: Wordt aangeslagen en op het einde teruggegeven. Enkel voor aspiranten toegelaten onder strikte voorwaarden van hun leiding.
- Messen en ander gevaarlijk tuig worden afgenomen en NOOIT meer teruggegeven.
- Leden die in het bezit zijn van eender welke drug worden onmiddellijk naar huis gestuurd.

8. Wat komt altijd goed van pas?

Natuurlijk is niet alles verboden! Hier zijn enkele voorbeelden van zaken die jullie mogen meenemen.

- Een uurwerk
- Een fototoestel
- Stripverhalen (wij gaan er ook meenemen van de chiro zelf)
- Brillen
- Contactlenzen
- Een muziekinstrument: Zal steeds op een veilige plaats bewaard worden bij de kookouders.

Beste ouders, ook wij vinden het jammer dat bepaalde zaken hiervan niet gedekt worden door de Chiro verzekering. Wij hopen dan ook op uw begrip.

9. Wat moet ik nu eigenlijk allemaal meehebben?

A Spelkledij

- T-shirts
- Shorts
- Twee paar schoenen (stapschoenen voor dagtocht en tweedaagse is mooi meegenomen)
- Pullen
- Broeken

B Wasgerief

- Een kam, zeep of douchegel en shampoo
- Washandjes en handdoeken (zeker 3)
- Tandpasta, tandenborstel en bekertje
- Scheergerief voor de ouderen

C Ondergoed

- Onderbroekjes, boxershorts en onderhemden. Geef uw kind genoeg mee voor 10 dagen en eventueel wat reserve. Een accidentje is snel gebeurd.

D Slaapgerief

- Speelclub sloebbers en rakkers slapen dit jaar in bedden, vanaf de toppers moet iedereen een veldbed of luchtmatras meenemen want deze slapen in tenten
- Slaapzak
- Bedovertrek
- Een kussen en kussensloop
- Pyjama's
- Voor de jongsten is een knuffeldier altijd tof (Tibalt neemt zijn teddybeer ook jaarlijks mee)

E Allerlei

- Dikke en lange kousen
- Sandalen is een voordeel om de waszalen,... te betreden
- Genoeg reservekousen
- Een **linnen** zak voor de vuile was
- Een handvol wasspelden
- 3 keukenhanddoeken (niet geldig voor de speelclub)
- Zwemgerief: Broekje, badmuts en eventueel zwembandjes
- Een regenjas
- Een veldfles of kruik
- Zonnecrème en After-Sun
- Een paar pullen of sweaters
- Een klein rugzakje
- Een gamel voor alle groepen
- Een **zonnebril** of oogmasker voor de befaamde spikbuizen gevechten. Er wordt niet deelgenomen aan de activiteit indien dit niet mee is.
- Een zaklamp
- Voor speelclub tot rakkers: 10 Euro zakgeld volstaat zeker. De toppers, kerels en aspiranten bespreken dit met hun leiding.

TIP 1 : Uit het verleden is gebleken dat indien de kleinsten onder ons kunnen beschikken uit een **kledingpakket per dag** klaargemaakt in zakjes, dit een enorme steun is voor zowel uw oogappel als voor de leiding.

TIP 2: Gelieve **op elk materiaal duidelijk de naam en voornaam** van uw kind te vermelden. Elke dag wordt alle verloren kleding door de leiding gecontroleerd en teruggegeven aan de eigenaars. Wanneer een naam ontbreekt, wordt dit een zeer moeilijk gebeuren. Hopelijk kunnen wij rekenen op uw steun.

TIP 3: Indien uw spruit last heeft van **bedwateren**, gelieve ook enkele luiers te voorzien. Wij garanderen u dat de leiding dit zeer discreet zal behandelen.

10. Enkele zéér belangrijke data

De duur van het bivak

Het bivak begint op **zondag 21 juli** en eindigt op **woensdag 31 juli**.

Binnenbrengen van valiezen, medische fiche en paspoort

De valiezen worden binnengebracht op **zaterdag 20 juli tussen 18u00 en 20u00**. Bij het binnenbrengen dient u eerst aan de tafel te passeren waar van elke groep een leider aanwezig zal zijn. Hierbij overhandigt u hem een portefeuille met daarin: **2 strookjes van de mutualiteit**, het **paspoort** en het gevraagde **zakgeld** voor de speelclub tot rakkers. De medische fiche wordt binnenkort online gezet op de chiro website.

Binnenbrengen van fietsen voor controles

Zoals reeds gezegd moeten de kerels en aspiranten hun fietsen laten controleren op **vrijdag 19 juli tussen 18u00 en 20u00**.

Vertrek van het bivak

De bivakmis zal doorgaan op **zondag 21 juli** om 9u45 en is verplicht voor alle leden die meegaan op bivak. We spreken hiervoor af **om 09u30** stipt aan de kerk van Dworp.

Na de mis vertrekken de speelclub, sloebers, rakkers en toppers naar het station van Halle om daar te verzamelen om 12u10. De afspraak wordt gehouden aan de hoofdingang van het station. **Voor vervoer van de kerk naar het station van Halle rekenen we op de bereidwilligheid van de ouders!**

Einde van het bivak

We komen terug aan in Halle op **woensdag 31 juli**. Nadien begeven we ons met zen ALLEN richting jeugdheem. Hier overlopen we nog eens de verloren voorwerpen en doen we nog een laatste formatie waar ouders aanwezig mogen zijn om eens te kijken hoe dit verloopt.

Beste ouders, mogen wij u vriendelijk, doch met aandrang, vragen om hierop aanwezig te zijn. Dit als blijk van vertrouwen en waardering tegenover onze leidingsploeg!!! Wij zijn reeds van begin mei bezig met de voorbereiding van het bivak en hopen dan ook op een spetterend einde samen met u en al onze leden!

Datum	Activiteit	Uur
Vrijdag 19 juli	Controleren fietsen voor Aspiranten	18u00-20u00 aan jeugdheem
Zaterdag 20 juli	Valiezen en belangrijke documenten binnenbrengen	18u00-20u00 aan jeugdheem
Zondag 21 juli	Vertrek bivak	Afspraak 10u00 aan de kerk van Dworp
Woensdag 31 juli	Einde bivak	Afspraak 15u00 aan het station van Halle

11. De Kookies

Zonder onze kookies kunnen wij niet leven, zonder onze kookies kunnen wij niet zijn! We willen hen nu alvast bedanken om ons 10 dagen lang te voorzien van het nodige proviand. Wij zijn jullie enorm dankbaar voor het geen jullie voor ons en voor onze leden betekenen! Ook dit jaar staan jullie weer paraat om ons weer tien dagen te laten smullen van al dat heerlijk! Met veel plezier en trots stellen wij jullie de kookouders voor! Zij zullen werken in shiften van 5 dagen.

12. Inschrijving

Eerst en vooral moet je het inschrijvingsformulier op onze website invullen. Daarna kan je via overschrijving het bedrag betalen. **De inschrijving voor het kamp worden afgesloten op 1 juli.** Nadien is het niet meer mogelijk om nog te worden ingeschreven! Dit jaar kost bivak 145 euro voor het eerste kind en 140 voor de jongere broers.

Het rekeningnummer is: BE37 7865 7055 8428

13. Adres

Jullie weten al dat dit jaar het grote bivak in Langdorp zal plaatsvinden. Aangezien GSM's verboden zijn, raden wij jullie aan zeker eens een briefje te sturen naar jullie kleine spruit. Gelieve de groep te vermelden waar je kind zit.

Oude Mechelsebaan 398, 3201 Langdorp (Aarschot)

14. Wist Je Dat'jes

Voor we op bivak vertrekken, moeten jullie natuurlijk up to date zijn met alle weetjes binnen de chiro!

Wist je dat Cinjing na vele jaren oefenen eindelijk een noemenswaardige rol zal krijgen in het toneel?

Wist je dat Tuur stiekem een huil baby is?

Wist je dat Jaan groeihormonen gebruikt?

Wist je dat Seppe dit ook doet zonder succes?

Wist je dat Wito bijna het record heeft van meeste aantal jaren leiding?

Wist je dat de familie Muylaert in de houthakker business investeert.

Wist je dat Jaan heel goed bevriend is met de mensen van het rode kruis?

Wist je dat het redelijk gênant is om met Seppe een taxi te nemen?

Wist je dat Milles een grote klasbak is?

Wist je dat we in 2012 ook naar Langdorp op kamp zijn geweest?

Wist je dat Tuur niet kan fietsen?

Wist je dat Saméh de wiskunde olympiade heeft gewonnen?

Wist je dat we eindelijk nieuwe lokalen hebben?

Wist je dat shtinkings harder en harder begint te shtinken?

Wist je dat Thijs volgend jaar leidster wordt bij de meisjes?

Wist je dat Jari dagelijks kilo's vis naar binnen speelt?

Wist je dat Jaan achter Hanne van de meisjes chiro loopt? En Saméh achter Moon?

Wist je dat Tibo stiekem op café gaat met zijn lookalike Jonatan Voets?

Wist je dat Tuur na enkele Antwerpse avontuurtjes, eindelijk voor een meisje uit de buurt heeft gekozen?

Wist je dat er een record aantal kinderen in het chiro zitten?

Wist je dat Seppe 'per ongeluk' zijn vakantie boekte tijdens onze ontbijt aan bed actie, en dit voor het derde jaar op rij?